

3.

Lösningen på problemen

Pengar är en konstruktion och inte ett naturfenomen!

Är vi nöjda med konstruktionen?

Om inte, hur ska den förbättras?

Vad är problemet?

- Pengar skapas mot att någon skuldsätter sig.
Pengar bör skapas utan skuldsättning
- Pengarna skapas och ägs av privata företag, trots att dess värden garanteras av staten och övriga samhället
Pengarna bör ägas av folket och skapas av en oberoende demokratisk myndighet
- Intäkterna från skapandet av pengarna (räntan) går till privata företag (bankerna)
Eventuella intäkter från en nationell valuta bör tillfalla folket (staten)

Två troliga scenarier om framtiden

Långsam nedgång

- Kriserna avlöser varandra
- Staterna försöker rädda systemet genom att pumpa in pengar i bankföretagen
- Allt tuffare nedskärningar
- Utslagning, skuldfällor, uteliggare, arbetslöshet ökar successivt
- Problemen driver fram en demokratisk reform av de ekonomiska systemen

Kollaps

- Den stora krisen kommer och systemet kollapsar
- Samhället står lamslaget utan fungerande betalningsmedel
- Kaos, våld och svält
- Ordning uppstår i små lokala samarbeten, med lokala lösningar på bytesmedel

Två sätt att verka för en lösning

- Förändring ovanifrån. Penningssystemet reformeras genom beslut i de demokratiska institutionerna
- Förändring underifrån. Alternativa lokala penningssystem tas fram som kan fungera sida vid sida med den nationella valutan

Förslag på förändring ovanifrån

1. Riksbanken utnyttjar sin ensamrätt att ge ut pengar genom att bestämma hur stor del skuldfria pengar som ska tillföras till samhället.
 2. När en ny summa pengar ska tillföras samhället sker det genom att staten får denna summa att förfoga över.
3. Kapitaltäckningskravet höjs väsentligt för privata banker.

Alternativ 1: System med både statlig utgivning av skuldfria pengar och privat kredit



- Privata banker med kreditgivningsrätt, privata banker avkrävs t.ex. 90% kapitaltäckning

Alternativ 2: System med enbart statlig utgivning av pengar (både med och utan skuld)



- Statlig bank för privat utlåning, privata banker avkrävs 100% kapitaltäckning

Vad skulle hända?

- successivt minskande skuldsatthet
- mindre brist på pengar
- reella sektorn växer, finansiella krymper
- mer pengar till statlig infrastruktur
- kontroll på inflationen
- fler arbetstillfällen
- möjlighet att gå ifrån målsättningen om ekonomisk tillväxt
- mindre räntebetalningar, mindre klyftor

Förändring underifrån

- Lokala valutor (Chiemgauern, Tyskland)
- Bytesringar (Stockholms bytesring)
- Tidsbanker (Itaca hour, USA)
- Hjälpparring (Förgreningen Växjö)

Förgreningen i Växjö

- En gemensam lista på önskemål och erbjudanden
- När en medlem hjälper en annan, ses det som en gåva
- Givaren ger mottagaren signerade "var-så-god"-lappar motsvarande värdet på gåvan (en lapp=en timme)
- Mottagaren kan ge vidare lapparna genom att bli givare
- Vid en gåva sker en förhanling om gåvans värde. Mottagaren och givaren måste vara överens om värdet innan gåvan ges.
- Genom att vara många finns det alltid möjlighet att matcha önskemål och erbjudanden
- Systemet är skattefritt
- Systemet bygger på viljan att göra rätt för sig och glädjen i att hjälpa. Gynnar bra relationer. D.v.s. motsatsen till nuvarande system.

Samhällsproblem som vi ska lösa idag

- Se till att förmögenhetsklyftorna slutar att öka och i stället börjar minska
- Se till att skuldsattheten minskar och att ingen ska behöva fastna i skuldfällan
- Se till att det finns tillräckligt med pengar för att täcka alla människors behov (vård, skola och omsorg)
- Se till att vi kan bryta vårt destruktiva beroende av ekonomisk tillväxt

Vill du veta mer om pengar?

Litteratur:

- Pengar utan ränta och inflation - Margrit Kennedy
- Bankerna och skuldnätet - Ellen Brown
- The grip of death - Michael Rowbotham

Internet:

- Sunda pengar – intressant blogg
- Ekonomisk reform – hemsida för penningreform
- The crash course – video om pengar